

Angelika op <http://ontdekkingvangroningen.blogspot.com/2011/12/stad-eenrum-en-termunterzijl.html>

Afgelopen zaterdag 3 december waren wij bij deze voorstelling. Prachtig, bijzonder en mooi!
Na de succesvoorstelling *Herstel van de Toekomst* in de voormalige strokartonfabriek *De Toekomst* te Scheemda, komt Stichting Peerd nu met een sobere voorstelling in de Groninger kerken: *Veur altied pelgrim, een pelgrimstocht*

"As ain of aander joe der tou dwingt n kilometer zien pakkeloazie te droagen, loop den twij kilometer mit hom mitt" Matteüs 5: 41

"Mor ik zeg joe: weer joe nait tegen wèl joe dwaarszit. As ain joe n slag op aine waang verkocht, draai hom aander den ook tou" Matteüs 5: 39

In deze voorstelling vraagt Peerd aan ons om zelf deelnemer, een pelgrim te worden. De deelnemende pelgrims brengen een deel van de voorstelling wandelend door, in het donker, in weer en wind, op weg naar de kerk. Je krijgt een mp3-speler en koptelefoon mee en je dient alleen te gaan. We lopen (wel samen) over de donkere dijk naar de kerk in Termunten.

Het is een koude, heldere avond, maar de wind valt mee en het is droog. Met een prachtige halve maan. In het mooie kerkje aangekomen is er brood en wijn voor de pelgrims. Van de teksten versta/begrijp ik niet alles, ik zou het nog weleens terug willen lezen.

Attent is dat er kussentjes op de kerkbanken liggen. De tocht duurt ongeveer 25 minuten, dan een klein uurtje in de kerk en daarna weer 25 minuten terug naar het startpunt lopen.



Ik vond het een bijzondere, mooie voorstelling. Je betaalt voor de voorstelling geen entree, maar na afloop geef je een gift, waarbij je zelf bepaalt hoeveel je er voor over hebt.

Er zijn nog enkele voorstellingen en er komen ook nog voorstellingen in het nieuwe jaar. Voor meer info, kijk op de site van www.peerd.nu.

De speler Bas de Bruijn liep in de kerk op de oude plavuizen op blote voeten. Als hij aan het eind doodstil op een bank ligt en wij bij vertrek langs hem heen lopen, kan ik het niet laten even zijn voeten aan te raken. Ik verwachtte ijsklompjes, maar zijn voeten waren ontzettend warm, wonderlijk was dat.