

En 17 en 18 juni is er de -inmiddels jaarlijkse- **Boekenmarkt!**

(Een dag eerder, dus op 16 juni, kunnen al boeken worden gebracht: om 13 uur is de kerk daarvoor open.)

De Boekenmarkt begint beide dagen om 11 uur -en vanaf 9 uur kunnen standhouders hun kraampjes inrichten.

Via de mail* kan informatie worden gehaald; ook kunnen mensen die boeken willen doneren of opruimen dit aangeven; eveneens is er gelegenheid om **zelf** een tafel of stand in te richten met boeken en/of CD's en die te verkopen.

Ook zal er wellicht dat weekend binnen in de kerk een kleine expositie zijn van schilderijen, gemaakt door lokale inwoners.